

## « Amsterdam en de Koningin »

### ✿ Gijsbreghtcolumn over Karel De Bazel en onze eigen Willemientje! ✿

Alewijn Pluym van Denneroode kwam ik tegen in de Grote Zaal van het 'Archief van Amsterdam', 'Gebouw De Bazel', Vijzelstraat 32. Ik kende ze alle drie, vorige week liep ik Gozewijn nog tegen het lijf en een paar weken daarvoor de derde broer, Ambrozius. Alewijn was in feeststemming, maar op zich was dat niets bijzonders, want Alewijn was altijd in feeststemming, het zat duidelijk in het DNA van de Pluym van Denneroodes. Alewijn nam een cognaccie en ik een tripelbiertje met een over't IJ-kijkertje. Daarna kwamen de tongriemen los. Alewijn meldde dat ie hier vaker zat en dan dingetjes over Amsterdam en over de Pluym van Denneroodes opzocht. Hij had al heel wat gevonden en de aantekeningen die hij erover opschreef bewaarde hij in een mapje en eens in de zoveel tijd drukte hij wat citaatjes af in het familietijdschriftje van de Pluym van Denneroodes. Hij liet me zo'n mooi tijdschriftje zien en op pagina veertien stond iets bijzonders. De Pluym van Denneroodes hadden, naar het bleek, in 1894 dezelfde huislerares als Koningin Wilhelmina en een zekere jonkheer Boldeweijn Pluym van Denneroode ging wel naar bals en feestjes en nodigde dan Willemientje uit,....Boldeweijn had zagezegd een flinke fling met de toekomstige troonbestijgster! Waarvan acte!

*GIJSBREGHT VAN D' AEMESTELLE ©*

*Extra info:*



Het huwelijk van koningin Wilhelmina met Hendrik van Mecklenburg (1901)

bron: <https://historiek.net/een-partner-voor-koningin-wilhelmina/40215/>



Wilhelmina en Hendrik op 17 oktober 1900,  
'n dag na de bekendmaking van de verloving

bron: <https://historiek.net/een-partner-voor-koningin-wilhelmina/40215/>



*> Wilhelmina der Nederlanden <*

'De vader van Wilhelmina, koning Willem III, was in 1890 overleden. Tot 1898 was haar moeder Emma, daarom koningin regentes. Op 6 september 1898, een week na haar achttiende verjaardag, werd Wilhelmina uiteindelijk ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hierna was het zaak om een geschikte partner voor de jonge koningin te vinden. Britse kandidaten vielen af vanwege de Boerenoorlog en daarom werd er vooral gekeken of er bij de oosterburen nog geschikte kandidaten rondliepen. Wat in ieder geval vaststond was dat de partner een protestantse prins moest zijn. Daarnaast was het niet de bedoeling dat de partnerkeus de zo gewenste neutraliteit van Nederland onder druk zou zetten. Een prins uit het Huis Hohenzollern viel daarom dit keer af. Men wilde namelijk voorkomen dat de indruk werd gewekt dat Nederland toenadering zocht tot Pruisen. In 1900 reisde koningin-moeder Emma met haar dochter naar het slot Schwarzburg in Thüringen waar ontmoetingen waren geregeld met drie mogelijk geschikte kandidaten: Friedrich Wilhelm van Pruisen en de twee broers van Mecklenburg-Schwerin. De keus viel uiteindelijk op de enige Mecklenburg-Schwerin die kwam opdagen: Heinrich. Oktober dat jaar werd de verloving al bekendgemaakt. In Nederland werd redelijk positief gereageerd op de huwelijkskeus van de koningin.'



'De Gouden Koets', een geschenk van de Amsterdammers

bron: <https://www.parool.nl/amsterdam/gouden-koets-komt-naar-het-amsterdam-museum-rijdt-niet-op-prinsjesdag~bd654afb/>



Rellen op het Rokin tijdens de inhuldiging van Beatrix in 1980

bron: <https://onh.nl/verhaal/de-blauwbrug-koninginnedag-1980-ontaardt-in-ongekende-stadsoorlog>



6 September 1898 Inhuiliding  
Wilhelmina

Zie:

<https://archieff.amsterdam/beeldbank/detail/a6ca833d-59fb-a15a-ca18-fa921c3492ae/media/885f3366-d546-de90-8fab-f5a64c1987ac?mode=detail&view=horizontal&q=inhuiliding&rows=1&page=1>



6 september 1898 Inhuiliding Wilhelmina  
Zie:

<https://archieff.amsterdam/beeldbank/detail/5a8aedff-dd56-8ae7-0ca3-db71c70c4224/media/eef49a6f-5e40-5b94-972e-36b631a9f0f6?mode=detail&view=horizontal&q=inhuiliding&rows=1&page=5>



De grote hal in 'De Bazel', Vijzelstraat 32

bron: [https://nl.wikipedia.org/wiki/De\\_Bazel\\_%28Amsterdam%29#/media/Bestand:Nhm4.jpg](https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bazel_%28Amsterdam%29#/media/Bestand:Nhm4.jpg)

zie ook: <https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/praktische/bezoekinformatie/>



Café - Restaurant 'De Bazel' Vijzelstraat 32

bron: <https://www.restauplant.com/nl/restaurant/cafe-restaurant-de-bazel>

*'De Bazel' aan de Vijzelstraat is een monumentaal gebouw. Met het Koninklijk Paleis op de Dam, het Rijksmuseum en het Scheepvaarthuis behoort het tot de meest indrukwekkende historische gebouwen van Amsterdam! 'De Bazel' herbergt momenteel een luxe conferentiecentrum met een chique, klassieke uitstraling. De grote Koningszaal en de zes aangrenzende zalen zijn allen in hun oude grandeur teruggebracht en zijn een bijzondere locatie voor uw zakelijke bijeenkomst, vergadering of trouwreceptie. Met hun prachtige parketvloeren met inlegwerk, stucplafonds met kroonluchters, fraaie schouwen, stijlvolle schilderijen, unieke glas-in-lood ramen en door de architect ontworpen Art Deco stoelen en vergadertafels*

waant u zich terug in de verfijnde chique uit het begin van de twintigste eeuw. 'De Bazel' dat over een eigen parkeergelegenheid beschikt, is gesitueerd in het historische centrum van Amsterdam vlakbij de Dam, het Koninklijk Paleis en vele bekende musea, theaters en winkelcentra. Tevens ligt het op slechts op 20 km afstand van Schiphol Airport. Wij staan tot uw beschikking en denken graag met u mee om uw bijeenkomst tot een unieke ervaring te maken die u terug voert naar de wereld van luxe en verfijning van Karel de Bazel!

bron: <https://uniquevenuesofamsterdam.com/venue/de-bazel/>



« De inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 »

bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina\\_der\\_Nederlanden#/media/Bestand:The\\_inauguration\\_of\\_Queen\\_Wilhelmina,\\_by\\_Nicolaas\\_van\\_der\\_Waay.jpg](https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden#/media/Bestand:The_inauguration_of_Queen_Wilhelmina,_by_Nicolaas_van_der_Waay.jpg)



Koningin Wilhelmina in 1897

Foto via het Haags Gemeentearchief

bron: <https://sportgeschiedenis.nl/wielrennen/nederlandse-regering-legde-koningin-wilhelmina-een-officieel-fietsverbod-op/>

❁ Willemientje ❁



bron:

<https://www.pinterest.com/pin/120119515047547648/>



*Wilhelmina en Emma* | Zes september 1898



❁ *Koningin Wilhelmina* ❁

Bron: <https://historiek.net/de-inhuldiging-van-koningin-wilhelmina-1898/70940/>

**Inhuldigingsrede Wilhelmina:**

*'Mijne Heeren, Leden der Staten-Generaal, reeds op jeugdigen leeftijd heeft God Mij door het overlijden van Mijnen onvergetelijken Vader tot den Troon geroepen, dien Ik onder het zoo wijze en zegenrijke Regentschap Mijner innig geliefde Moeder beklom. Na de vervulling van Mijn achttiende levensjaar, heb Ik de regeering aanvaard; Mijne proclamatie heeft dit aan Mijn dierbaar Volk bekend gemaakt. Thans is de ure gekomen, waarin Ik Mij, te midden van Mijne trouwe Staten-Generaal, onder aanroeping van Gods heiligen Naam, zal verbinden aan het Nederlandsche Volk, tot instandhouding van zijne dierbaarste rechten en vrijheden. Zoo bevestig Ik heden den hechten band die tusschen Mij en Mijn Volk bestaat en wordt het aloude verbond tusschen Nederland en Oranje opnieuw bezegeld. Hoog is Mijne roeping,*

*schoon de taak, die God op Mijne schouders gelegd heeft. Ik ben gelukkig en dankbaar het Volk van Nederland te mogen regeeren, een volk klein in zielental, doch groot in deugden, krachtig door aard en karakter. Ik acht het een groot voorrecht, dat het Mijne levenstaak en plicht is al Mijne krachten te wijden aan het welzijn en den bloei van Mijn dierbaar Vaderland. De woorden van Mijnen beminden Vader maak Ik tot de Mijne: "Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen." Bij de vervulling van Mijne taak heb Ik Uwe hulp en medewerking noodig, Mijne Heeren, Leden der Volksvertegenwoordiging; Ik ben overtuigd dat Gij Mij die in ruime mate zult verleen. Laat ons samen arbeiden voor het geluk en den voorspoed van het Nederlandsche Volk. Dat zij Ons aller levensdoel! God zegene Uwen en Mijnen arbeid, dat hij strekke tot heil van Ons Vaderland.'*

Bron: <https://historiek.net/de-inhuldiging-van-koningin-wilhelmina-1898/70940/>

Zie ook: <https://www.vernoeming.nl/de-huwelijksakte-van-koningin-wilhelmina-en-prins-hendrik/>

Bron: <https://www.edelcollecties.nl/pages/postzegelvel-wilhelmina-60-jaar-fb>



Het Nationaal Koningin Wilhelmina Herdenkingsjaar 2022

Het postzegelvel bestelt u alleen hier met 50% Jubileumkorting !!

Koningin Wilhelmina regeerde van 1898 tot 1948. In de Tweede Wereldoorlog werd zij immens populair door haar toespraken op de geheime zender 'Radio Oranje'. Koningin Wilhelmina wordt geboren op 31 augustus 1880 op Paleis Noordeinde in Den Haag als enig kind van Koning Willem III en diens tweede vrouw Emma van Waldeck-Pyrmont. Op 6 september 1898, na haar achttiende



*Postzegels vol Willemientjes*

verjaardag, wordt Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam als Koningin der Nederlanden. In 2022 herdenkt het Koninkrijk der Nederlanden haar 60e sterfdag. Voor de gelegenheid is 2022 omgedoopt tot het Nationale Wilhelmina Herdenkingsjaar. De officiële start van het Jubileumjaar is op 31 augustus, de geboortedag van Koningin Wilhelmina. Het officiële Jubileumpostzegelvel "In Liefdevolle Herinnering Koningin Wilhelmina 1962 - 2022" is alleen hier met korting voor binnen handbereik. Bestel op tijd, want de oplage met korting is extreem laag. Bedankt!

Bron: <https://www.edelcollecties.nl/pages/postzegelvel-wilhelmina-60-jaar-fb>



Eetkamer voor het echtpaar Schuurman-Gentis



Deel glasservies van glasfabriek Leerdam



Arbeiderswoningen Van Beuningenplein Amsterdam-West



Identiek ontwerp Zaandammerplein Amsterdam-West



Woudoord in Oranjewoud



Postzegel Wilhelmina (1913)



't Velt-huys in Hattem



Woningen aan de K.P.C. de Bazelstraat in Bussum

zie: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel\\_de\\_Bazel](https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Bazel)



Postzegel Willemientje ontworpen  
door Karel de Bazel

Bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel\\_de\\_Bazel#/media/Bestand:DeBazelWilhelmina1913.jpg](https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Bazel#/media/Bestand:DeBazelWilhelmina1913.jpg)



Zaandammerplein. Mét geboortehuis van Gijsbrecht. Ontworpen door  
Karel de Bazel

Bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel\\_de\\_Bazel#/media/Bestand:Zaandammerplein\\_9.jpg](https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Bazel#/media/Bestand:Zaandammerplein_9.jpg)





## Gebouw 'De Bazel' ontworpen door Karel de Bazel

Bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel\\_de\\_Bazel#/media/Bestand:Nhm\\_bazel\\_gebouw.jpg](https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Bazel#/media/Bestand:Nhm_bazel_gebouw.jpg)



**Karel de Bazel 1920**

Bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel\\_de\\_Bazel#/media/Bestand:Portrait\\_of\\_Karel\\_de\\_Bazel.jpg](https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Bazel#/media/Bestand:Portrait_of_Karel_de_Bazel.jpg)



©



Gijssie ©

De wapenschilden van de 'Pluym van Dennerodes'  
en van de 'Oranje Nassaus' ©